

Nieuwsbrief



Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 14 september 2014

Ochtenddienst: 9.30 uur

Voorganger : A.J. Mouw, te Giessen
Organist : Rien Pullen
Aanvangslied : Gezang 92: 1
Schriftlezing : Richteren 9:1-24 & 50-57
en Romeinen 12:19

Avonddienst: 18.00 uur

Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist : Jeroen de Weerd
Aanvangslied : Psalm 66 vers 5
Schriftlezing : 1 Koningen 16: 29 t/m
1 Koningen 17 vers 6 en
Jacobus 5 : 16 - 18
Tekst : 1 Koningen 17 1 – 3

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: 'Sara's dood en begrafenis'

Collecten : 1^{ste} Plaatselijk Jeugdwerk – 2^{de} Kerkrentmeesters – 3^{de} Eigen Predikantsplaats
Kerkauto: Gerrit van Drunen ☎ 442971

Agenda:

Bijbelleesrooster:

14-sep Psalm 39, 15-sep Hand 11:19-30, 16-sep Hand 12:1-11, 17-sep Hand 12:12-17,
18-sep Hand 12:18-25, 19-sep Joh 7:1-13, 20-sep Joh 7:14-24, 21-sep Psalm 146.

Maandag

20.00 uur Kerkenraadsvergadering in de consistorie

Donderdag

Startavond T.V.G in het Willem van Oranje college in Wijk en Aalburg

Vrijdag 19 sept.

Kaartentafel in de Zalmpassage van 8.00 uur tot 12.00 uur.

D.V. vrijdagmorgen 19 sept. staan wij weer met een flinke voorraad kaarten, gebreide sokken en tweedehandsboeken In de Zalmpassage.

Een gedeelte van de opbrengst is bestemd voor Ghana.

Het onderwijs in Ghana is vooral in de stad goed georganiseerd. Als je ver in het noorden op het platteland woont, heb je het minder getroffen. De scholen zijn slecht en niet onderhouden en er zijn te weinig leslokalen, ook boekenpakketten zijn nodig. En daar willen wij wat aan doen.

Een boekenpakket kost € 3,75 per stuk, hier zetten wij ons voor in, helpt u mee?

Zaterdag 20 sept.

Inzameling rommelmarktspullen.

Zaterdag 20 september houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf te Andel. De spullen moeten wel verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen we niet gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met H. van Anrooy, tel: 442660 die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400.

Startdag

Op DV zaterdag 20 september a.s. willen we de startdag houden. Vanwege het geringe aantal aanmeldingen gaat het middagprogramma niet door! Wel willen we het gezamenlijke saladebuffet houden waarvoor we iedereen tussen 17:00 en 17:30 uur bij de kerk verwachten. Inmiddels hebben zich hiervoor meerdere mensen opgegeven met verschillende soorten salade. Mocht u ook nog mee willen eten, kom gerust, neem een lekkere salade en wat drinken mee. Van alle salades bij elkaar maken we een mooi saladebuffet waar we gezamenlijk van willen eten. Kosten zijn heir niet aan verbonden. Zo kunnen we als gemeenteleden gezamenlijk het nieuwe seizoen samen aan tafel starten. Mocht u meer info willen? Bel of mail gerust: Wendy en Winfred van Dijk, tel. 443794, w-vandijk@outlook.com

Zondag 21 sept. Startdienst winterwerk

Kindernevendienst alleen voor de onderbouw

Onderbouw : Jolanda v T en Annette

Crèche : Hanneke de Fijter en Willeke Kant

Collecten: 1^{ste} Plaatselijk Jeugdwerk – 2^{de} Kerkrentmeesters – 3^{de} Energiekosten

Kerkauto : Teus Smits ☎441445

Meeleven

Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.

Bloemen

De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. M.K. Westerlaken (Gherstkamp 17) die thuis kwam uit het ziekenhuis.

Jarig

Op D.V. 16 september hoopt Dhr. W. Schouten (Almweg 5) 84 jaar te worden en op 19 september hoopt Mevr. T. van Wijgerden- Bos, (Koperwiek 44) 85 jaar te worden waarmee we hun van harte feliciteren.

Bedankt!

Wij willen u allen langs deze weg hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling in vorm van kaarten en anderen vormen van felicitaties, bij ons 40 Jarig huwelijks jubileum. Het heeft ons verrast en goed gedaan dat u ook mee leefde op deze dag.

Anton en Jennie de Fijter en de kinderen.

Gezinsdienst

Zondag 21 september begint het winterseizoen en starten we weer met een gezinsdienst. Dit keer zal het thema "Discipelschap" zijn. Fanfare Kunst en Vriendschap uit Rijswijk zal ons tijdens de dienst begeleiden.

De discipelen werden geroepen om achter Jezus aan te gaan. Ze lieten alles achter en volgden Hem. Kunnen wij in deze tijd ook alles achter ons laten en achter Jezus aan gaan, of moeten wij heel anders over het volgen van Jezus denken? En wat betekent het om een discipel van Jezus te zijn? Hier zal onze eigen dominee Heikoop met ons over nadenken. We lezen daarbij uit Lukas 9: 57-62 en Mattheüs 5: 13-16.

Omdat we het gezellig zouden vinden als u allemaal na de dienst blijft napraten, willen we dit seizoen boven in de kerk blijven voor een kopje koffie/thee/fris.

We hopen u en jullie allemaal weer te ontmoeten tijdens en na de dienst.
de gezinsdienstcommissie

Gezocht extra handen!!

Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die **1 X in de maand** op woensdagmorgen wil helpen bij het schoonmaken van de Kerk. Dus wie wil ons helpen op de woensdagmorgen?

We zijn ongeveer 1½ uur bezig en drinken na afloop gezellig een kopje koffie.

Inlichtingen: Hillie van Breugel tel: 442458

CLUB LEIDING GEZOCHT

Voor het nieuwe seizoen (start 24 sept. a.s.) is er extra hulp nodig. Het betreft de woensdag avonden van 18.45-20.00 uur. Ben je 18+ meld je dan aan!!

Winterfair

Om alvast in uw agenda te noteren: Winterfair **D.V. zaterdag 22 november**. Meer informatie en de mogelijkheid om u op te geven volgt binnenkort op de nieuwsbrief.

Gesprekskring: We willen weer bij elkaar komen op 22 september om 19.45 uur in de Maaszaal

Marriage Course

Heb je wel eens het gevoel dat je binnen je relatie langs elkaar heen leeft? Of dat allerlei bezigheden je tijd opslokken en er voor jullie samen weinig overblijft? Ga er dan nu eens bewust voor zitten tijdens de Marriage Course. Op 2 oktober a.s. start in Giessen-Rijswijk een nieuwe cursus die georganiseerd wordt door de gezamenlijke kerken.

De avonden beginnen met een diner voor twee in een gezellige ambiance. Lekker even samen tot rust komen tijdens een maaltijd en genieten van de aandacht voor elkaar. Vervolgens geven de cursusleiders een inleiding op het thema. Daarna ga je samen aan de slag. De opdrachten zijn kort en leuk maar wel doortastend. De avond wordt afgesloten met een informeel samenzijn, een echt avondje samen uit dus!

Locatie: Dijkhuis te Giessen

Donderdagavond: 2, 9, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december, 19.00-22.00 uur

Kosten: ongeveer € 80.00 per stel

Voor informatie en inschrijving kunt u terecht bij de volgende contactpersonen:

- Hervormd Giessen: Bert-Jan en Bertine Mouw, 441420 of ajmouw@gmail.com
- Hervormd Rijswijk: Kees en Caroline van Tilborg, 441904 of famvantilborg@solcon.nl
- Gereformeerd Giessen-Rijswijk: Aart en Martine Kant, 443605 of kanttankens@ziggo.nl

Een folder is beschikbaar achter in de kerk.

Zie verder ook op onze website www.hervormdrijswijknb.nl

Van de zendingscommissie.

Zoals u weet is de opbrengst van de zendingsbussen deze keer voor Ijo de Keijzer die werkt op de Filippijnen. Wij zijn dankbaar dat u de zendingsbussen niet vergeet, dat blijkt wel want we hebben het streefbedrag (500 euro's) bereikt. Daarvoor onze hartelijke dank.

We zijn reeds gestart met een nieuw project, wat dat inhoud leest u in onderstaand bericht. Ook dit project van harte bij u aanbevolen !!

Mijn naam is Rianne van Helden en ik ben van 20 februari tot 2 maart naar Kenia geweest met Edukans, project Going Global. Edukans zorgt ervoor dat kinderen in ontwikkelingslanden naar school kunnen, want dat is de manier om de vicieuze cirkel te doorbreken. Ik ben samen met 20 andere scholieren uit heel Nederland naar Narok-South geweest, grenzend aan Tanzania. Daar bezochten wij verschillende scholen die in het gebied liggen waar de Massai stam woont. De Massai verdienen hun geld door landbouw, maar door het klimaat in Kenia mislukken er veel oogsten en hebben mensen vaak voor een lange tijd geen geld. Alle hulp op het land is nodig, ook van hun kinderen. Ook worden in de Massai tienermeisjes, nadat ze op een onveilige besneden zijn, uitgehuwelijkt aan mannen die vaak veel ouder zijn dan de meisjes zelf. Deze meisjes moeten na het huwelijk meestal verhuizen naar deze man. Verder zijn er weinig scholen in dit gebied, waardoor het vaak onmogelijk is om überhaupt naar school te gaan. Dit zijn de belangrijkste factoren die de ouders van kinderen ervan weerhouden de kinderen naar school te sturen. De kinderen die wel op school zitten krijgen elke dag 3 maaltijden en onderdak. Als ze de loopbaan afgerond hebben, kunnen ze alleen al met dat diploma een goede baan krijgen, laat staan als ze doorleren. Na mijn reis ben ik actief gebleven bij Edukans en voer ik actie om geld op te halen voor Edukans, helpt u mee?

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.

Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk **vrijdagavond 17.00 uur** ingeleverd te worden. Bij voorkeur per e-mail riekskekant@gmail.com of op papier bij: Riekske Kant, Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl