

Nieuwsbrief



Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 24 september

Ochtenddienst: **9.30 uur**
Voorganger : kand. A. H.
van Mourik, Sprang-Capelle
Organist : Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Ps. 75: 1, 4
Schriftlezing : Mattheüs 13:24-30, 36-43

2017

Avonddienst : **18.00 uur**
Voorganger : kand. J.J. Hagendijk,
Rotterdam
Organist : Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Psalm 65: 1 en 2
Schriftlezing : Genesis 18:16-33 en Lucas
11:1-13

Kindernevendienst

24 september: onderbouw: Hanneke en Anna, middenbouw: Wendy en Quinty, bovenbouw:
Martin

1 oktober: onderbouw: Annette en Danine, middenbouw: Joelle en Quinty

Leiding creche

24 september: Winanda Kant, Dingena Versteeg, Wilma Bok
1 oktober: Agnes van der Nat, Evi van der Nat, Leon Treffers

Collecten : 1. Plaatselijk ouderenwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Quotum Kerkrentmeesters

Kerkauto : Dik van Vugt

Collecten volgende week: 1. Christenen voor Israël, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud
Kerk

Kerkauto volgende week: ochtend: Hille Hooghiemstra, avond: Ko Kraaij

Bijbel leesrooster

Zondag 24 sept.: Galaten 6:1-18, maandag 25 sept.: Mattheüs 18:10-20, dinsdag 26 sept.:
Mattheüs 18:21-35, woensdag 27 sept.: Mattheüs 19:1-15, donderdag 28 sept.: Mattheüs
19:16-30, vrijdag 29 sept.: Mattheüs 20:1-16, zaterdag 30 sept.: Mattheüs 20:17-28, zondag
1 okt.: Mattheüs 20:29-21:9

In het ziekenhuis

De heer W. van Anrooij, Gherstkamp 26, 4284 ET, is weer terug naar het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem voor verder herstel. Van harte beterschap toegewenst.

Bloemengroet

De bloemengroet gaat deze week naar mevr. De Jong, Verpleeghuis 'Altenahove', Rivierenland
1, 4286 DC Almkerk.

Verjaardag

OP 30 september hoopt de heer J. Pullen, Maasdijk 28, 4284 VB, 80 jaar te worden.
Hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het komende levensjaar.

AGENDA

HVD

De vergadering van de HVD is op woensdag 27 september om 9.30 uur bij Rika Ottevanger,
tel. 44 11 31. De geplande lunch gaat niet door.

Bijbelkring 1

Op woensdag 27 september zal om 19.30 uur de Bijbelkring weer worden gehouden in de
consistorie. We gaan verder met les 6 uit Jacobus. Ook nieuwe mensen hartelijk welkom.
Tot woensdag, Jan Pullen.

Bijbelkring 2

Aanstaande maandag 25 september begint er weer een nieuw seizoen met de Bijbelkring. Aangezien we graag nieuwe gezichten zien doen we bij dezen een uitnodiging om komend seizoen mee te doen met de kring. Of gewoon één keertje om te proberen.

De eerste avond zullen we met elkaar bespreken welk boekje we gaan behandelen.

Wel heb ik alvast een hoofdstuk voorbereid uit één van de boekjes, zodat we een zinvolle en leerzame avond hebben.

We gaan het op deze avond hebben over het woord Sjema, dat betekent luister, hoor en besef of beter gezegd luister en doe er iets mee.

Deze avond wordt gehouden bij Arjan en Agnes van der Nat, Maasdijk 18 en begint om 20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Arjan van der Nat, tel. 0183 – 44 33 95

Follow me

Op dinsdag 26 september is er van 18.45 tot 19.45 Follow me.

Alle jongelui van 12 jaar en ouder zijn van harte welkom in het jeugdhonk.

Groeten Laura in `t Veld

Rock Solid

Zit je in de 1e of 2e klas en heb je zin om op zaterdagavond iets leuks te doen kom dan op 30 september naar de eerste Rock Solid avond van het nieuwe Rock Solid seizoen. Aan de hand van verschillende thema's spelen we spellen met elkaar en gaan we kijken wat er in de Bijbel over het thema te vinden is. Jullie zijn vanaf 19.15 uur welkom in de Hervormde Kerk in Rijswijk en rond 22.00 uur is de avond weer afgelopen. Vergeet je vrienden en vriendinnen niet mee te nemen.

Afgelopen seizoen hebben we jammer genoeg afscheid genomen van Jelle van Vugt en Arno Versluijs als leiding van Rock Solid. Jelle en Arno hebben vele jaren met plezier leiding gegeven aan de tieners. Wij willen Jelle en Arno bedanken voor hun inzet en het doorgeven van Gods woord aan de tieners.

Lijkt het je leuk om leiding te worden van Rock Solid, voor het komende seizoen zijn wij nog opzoek naar nieuwe leiding. Spreek een van ons aan of stuur een email naar martin.westerlaken@icloud.com. Twijfel je nog, dan willen wij deze graag voor je wegnemen door je een keertje uit te nodigen voor een Rock Solid avond. Namens de leiding van Rock Solid, Adriëlle, Sander, Pieter Jan, Erik, Jonathan en Martin.

Kinderclub

Vrijdag 29 september om 19.15-20.30 uur is er club voor kinderen van groep 7 en 8.

Jeugddienst 'Open your eyes 2.0'

Zondag 8 oktober 2017 om 18.00 uur is er weer een jeugddienst in de Hervormde Gemeente in Rijswijk. In de startdienst van 17 september jl. is het thema 'Open je ogen' behandeld. In de jeugddienst zal spreker Pal Balogh aansluiting zoeken bij het verhaal van Bartimeüs in een 2.0 versie. Ons eigen Light & Fire komt met en voor ons muziek maken. Looking forward, see you!

Vakantiebijbelclub

Dit jaar is de Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk op dinsdag 17 oktober.

De Vakantie Bijbel Club is bedoeld voor alle kinderen uit Giessen, Rijswijk maar ook uit de omliggende dorpen, die op de basisschool of speciaalbasisonderwijs zitten.

We starten om 11.00 uur en het duurt tot 15.30 uur.

De deur gaat om 10.45 uur open, waarna we beginnen met inschrijven, om zo om 11.00 uur te kunnen starten.

De kosten zijn € 2,00 per kind.

Locatie: CBS de Parel, Kruisstraat 31 te Rijswijk.

We hebben weer een mooi programma in elkaar gezet, met voor elk wat wils.

De kinderen worden gebracht door ouders/verzorgers tussen 10.45 uur en 11.00 uur en mogen om 15.30 uur weer worden opgehaald. In de tussentijd hebben we theater, lekker eten, liedjes zingen, Bijbelverhaal luisteren, bidden, spellen doen en nog veel meer.

Graag sportieve kleren aandoen en gymshoenen meebrengen!

Kom je ook? Breng gerust je vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje mee.
We hopen jou samen met nog vele andere kinderen te zien op dinsdag 17 oktober as!
Voor de laatste info: kijk op onze facebookpagina: [facebook.com/vbcgiessen.rijswijk](https://www.facebook.com/vbcgiessen.rijswijk)
Groetjes
De Leiding Vakantie Bijbel Club Giessen-Rijswijk
Linda, Elike, Mieke, Jedidja, Angelina, Wilma en Angelique

Terugblik startdag

Wij kijken terug naar een goed verlopen startzondag vorige week. Veel vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken om deze dag tot een succes te maken. Met elkaar hebben we rondom het thema 'Open je ogen' een mooie start van het winterwerk gemaakt. Zonder namen te noemen gaat onze dank uit naar allen die meegewerkt hebben om onderstaande goed te laten verlopen:

Het opzetten van de tenten op zaterdag.

De vroege opening van het kerkgebouw op zondag.

Koffieschenken met taartenbuffet.

Het bereiden en klaarzetten van de maaltijden door een heel 'team', vakkundig geleid.

De samensteller en presentatoren van de Bijbelquiz.

De corvee ploeg.

Allen die achter de schermen het nodige werk verricht hebben.

Winterfair op D.V. zaterdag 18 november 2017

Inmiddels is de datum voor onze jaarlijkse winterfair bekend. Zaterdag **18 november** zal deze weer worden gehouden in onze kerk.

Vorig jaar hebben wij voor het eerst met gemeenteleden bloemstukjes, windlichten en fruitbakjes etc. gemaakt. Dit zouden wij dit jaar verder willen uitbreiden. Dus vindt u het leuk om hieraan mee te helpen: noteer vrijdag 17 november alvast in de agenda.

Over de loterij hebben wij uitvoerig gesproken. Natuurlijk willen wij dit element erin houden, maar dit kan niet zonder verkopers. Een (klein) aantal gemeenteleden is hierin actief, maar zeker hiervoor geldt: vele handen maken licht werk. Dus denk er eens aan om bijvoorbeeld loten te verkopen in uw eigen straat e/o familiekring. Laat het ons weten als u dit wil doen! Ideeën zijn uiteraard altijd welkom. Spreek ons aan of mail naar marjon31arie@ziggo.nl of jdsmj.westerlaken@ziggo.nl. Hopelijk kunnen we er met elkaar weer een mooie dag van maken.

Hartelijke groet namens de commissie,
Ammy Besselink, Diana Westerlaken en Marjon Lankhaar

De zendingscommissie kreeg het volgende stukje door van Michael Prins

We willen u hartelijk bedanken voor uw financiële steun in de afgelopen maanden.

Hieronder een stukje over ons werk en leven dit jaar.

Twee weken geleden gaf ik les aan een groep Indonesische studenten in een Discipelschaps Training School in Jakarta. Een van hen, negentienjarige Kamil, kwam pas een paar maanden geleden tot geloof. Hij komt uit een islamitisch gezin van tien kinderen en hoorde over Jezus toen een van zijn transseksuele vrienden hem meenam naar een evangelisatie bijeenkomst. Kamil hoorde kort na zijn bekering tijdens een doktersonderzoek dat hij HIV positief was. Hij voelde zich als een Lazarus die uit de dood was opgestaan maar nog aan alle kanten stonk en in doeken gewikkeld was.

Kort daarna kwam hij bij Jeugd met een Opdracht om daar meer over God te leren. In mijn week sprak ik over hoe je elk aspect van je leven aan God toewijdt en groeit in heiligheid. Tijdens een gebedstijd bad hij en gaf nogmaals zijn hele leven aan God. Op dat moment had ik de indruk dat God tegen mij zei. "Michael, laat Kamil weten dat ik hem accepteer en met blijdschap zijn hele leven ontvang, stank en al, omarm hem en houd hem stevig vast." Toen Kamil klaar was met zijn gebed gaf ik hem een stevige omarming en sprak deze woorden tot hem en zag hoe deze waarheid in zijn hart zonk. Zoals je je kunt voorstellen, we waren allemaal in tranen.

Niets is mooier dan Gods genade aan het werk te zien in de levens om ons heen!

Dat weekend had ik het voorrecht om Kamil te dopen en hem zo te verwelkomen in Gods familie.

Linda heeft in juli samen met Johan en Jeanette Lukasse uit Nederland (die pas ook in de gemeente waren) de Children at Risk (risico kinderen) seminar gehouden. Johan en Jeanette zijn jaren geleden het werk met straatkinderen in Brazilië gestart en reizen nu de wereld over om andere zendelingen te trainen.

We hadden ongeveer 20 studenten waarvan een helemaal uit Papua Nieuw Guinea. Een van onze lessen ging over het probleem van mensenhandel en sex trafficking. Voor de student uit Papua was dit de eerste keer dat ze hier over hoorde!

Het was een mooie leerzame tijd en we zijn heel blij dat we Johan en Jeanette beter hebben leren kennen.

Met Makai gaat het super. Hij geeft heel veel vreugde aan ons en iedereen om hem heen, maar hij kan ook aardig de drama koning uithangen. Zijn Nederlands wordt steeds beter naast zijn Engels en Indonesisch. Volgende maand wordt hij al 3 jaar oud, ja drie, het gaat heel snel! Aarzel niet om met ons in contact te zijn via prinsmichael1@gmail.com
Nogmaals bedankt voor alle steun en gebeden.

In Christus,
Michael, Linda en Makai

Persbericht

Studieavond met ds. Kees Kant in Rijswijk NB over 'De blijvende rol van Israël in Gods heilsplan'

Op dinsdag 26 september is er in Rijswijk een studieavond met ds. Kees Kant, spreker voor de stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: 'De blijvende betekenis van Israël in Gods heilsplan'. De bijeenkomst vindt plaats in de Gereformeerde kerk Rijswijk, kerkelijk centrum de Wijnstok en de Rank. Aanvang om 19.30 uur, toegang is gratis, wel is er één collecte.

De blijvende rol van Israël in Gods heilsplan

Over Israël zijn de meningen nogal verdeeld binnen de kerken. Kun je nog zeggen dat het huidige Israël op één lijn staat met het Bijbelse Israël? Is met de komst van Jezus alles niet heel anders geworden? Hoe lezen we de teksten uit het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament ten aanzien van Israël? Ds. Kant zal met behulp van een PowerPoint-presentatie duidelijke lijnen trekken tussen veel teksten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Hij zal duidelijk maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Israël een grote en blijvende rol speelt in Gods heilsplan met de wereld. Ook het Nieuwe Testament getuigt daar van.

Achtergrond spreker

Ds. Kees Kant is sinds 2010 predikant van de Gereformeerde Kerk in Katwijk aan Zee. Hij volgde zijn opleiding theologie tot 1993 aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij is auteur van het boek 'Van Eisenach naar Bethlehem', waarin hij verbanden legt tussen de nazi-ideologie uit de jaren '30 en '40 en de Palestijnse bevrijdingstheologie van vandaag.

Ds. Kant: 'Ik vind het belangrijk dat mensen binnen de kerken zich bewust worden van de blijvende plaats voor Israël'.

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.

Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden.

Bij voorkeur per e-mail: nieuwsbrief@hervormdrijswijknb.nl

Of op papier bij: Ank van de Kooij, Van Ballegooijenhof 23, tel. 44 28 96

Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl