

Nieuwsbrief



Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 11 MEI 2014

Ochtenddienst: 9.30 uur

Voorganger : Ds B.H. Weegink,
te Katwijk aan Zee
Organist : Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Gez. 103
Schriftlezing : Handl. 16: 11-15,40
Filp. 1: 3-11

Avonddienst: 18.00 uur

Voorganger : Ds. J. Boom,
te 's-Gravenmoer
Organist : Rien Pullen
Aanvangslied : Gez. 138 : 1, 4
Schriftlezing : 1 Joh. 4

Thema :

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Mordechais beroep op Ester (Ester 4:1-5:8)

Collecten: 1^{ste} Diaconaal Quotum – 2^{de} Kerkrentmeesters – 3^{de} Eigen Predikantsplaats
Kerk auto: Gerrit van Drunen ☎442971

Agenda:

Bijbelleesrooster

11-mei Psalm 66, 12-mei Deut 7:12-26, 13-mei Deut 8:1-20, 14-mei Deut 9:1-14,
15-mei Deut 9:15-29, 16-mei Deut 10:1-22, 17-mei Deut 11:1-9, 18-mei Psalm 98

Maandag 12 mei

19.45 uur Gesprekskring Slotavond

Dinsdag 13 mei

Samen aan tafel.

Zij die zich reeds hebben opgegeven worden dinsdagmiddag tussen 12.00 uur en 12.15 uur,
verwacht in de Maaszaal van onze Kerk, waar u kunt genieten van een heerlijke maaltijd.

Wij vinden het fijn dat u allemaal zo trouw komt, daarom gaan wij in de zomerperiode gewoon door.
Winanda, Rika, Greetje, Irene, Tonny, Joke, Agnes, Ineke, Adri, Teun en Hillie.

Tevens zijn wij op zoek naar een chauffeur, het liefst met een vierdeurs auto die 1 keer in de maand
rond twaalf uur een paar van onze gasten thuis zou willen ophalen en thuis brengen rond 14.00 uur.
Rika Ottevanger tel: 441131

Donderdag 15 mei

18.30 uur Bijbelkring Genesis slotavond

Vrijdag 16 mei

Vrouwenmiddag met high tea

Op vrijdag 16 mei 2014 hopen we de vierde en tevens laatste vrouwenmiddag van dit seizoen te
houden, in de Maaszaal van 13.00 uur tot 15.00 uur. Deze middag staat het onderwerp 'vergeven verlost'
' centraal. Verlossing is vergeving van zonden. Vergeven is moeilijk maar het is ook een opdracht voor
ons als christen. Het geeft je ook vrijheid in je hart als je het doet. Maar moet je dan alles vergeven?
Spreker ds. H.J.K. Gierkink – van Geerenstein zal hierover een inleiding houden, waarna we in kleine
groepjes aan de hand van vragen hierover door willen praten. Dus neem je (schoon)zus,
(schoon)moeder, buurvrouw of vriendin mee en kom ook!

Voor de high tea wordt aan een ieder die komt gevraagd enkele kleine (eenhaps)cakejes/ sandwiches /
rolls/ chocola of iets dergelijks mee te nemen voor bij de thee. Er wordt een bijdrage gevraagd van €
1,00 per persoon ter dekking van overige onkosten. Graag vooraf opgeven bij Heidi Kant (441144 of
heidikant@oliehandel.nl) of Gerlina Kant (441632 of gerlinda23.GK@gmail.com)

Zaterdag 17 mei

Inzameling rommelmarktspullen.

Zaterdag 17 mei houden we weer een rommelmarktinzameling. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur kunt u de spullen brengen bij de loods van v/d Stelt aan de Hoofdgraaf. De spullen moeten wel verkoopbaar zijn. Aan niet complete spullen hebben we niets, ook matrassen kunnen we niet gebruiken. Als u meubelstukken heeft neem dan even contact op met H. van Anrooy, tel: 442660 die komt dan even langs om te kijken of we de meubels kunnen gebruiken. Dit voorkomt dat u met de meubels naar de Hoofdgraaf komt en ze misschien weer mee terug moet nemen. Als u echt geen kans ziet de spullen zelf te brengen neem dan contact op met H. van Anrooy, tel: 442660, of H. van Giessen, tel: 442400.

Zondag 18 mei

Kindernevendienst voor alle groepen

Onderbouw : Maartje v. H. en Maartje S.

Middenbouw : Rianne en Martin

Bovenbouw : Caroline

Kindercrèche : Sandra van Tilborg en Jeanne van Geffen

Collecten : 1^{ste} Plaatselijk Jeugdwerk – 2^{de} Kerkrentmeesters – 3^{de} Energiekosten

Kerk auto : Teus Smits ☎441445

Meeleven

Voor zover bekend verblijft er niemand in het ziekenhuis.

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. Ank van de Kooy is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Huwelijk

Op D.V. vrijdag 16 mei zullen Andre van Tilborg en Marja van den Berge (Koperwiek 27) in het huwelijk treden. Zij willen deze dag graag met familie en naaste vrienden vieren.

Verjaardag

D.V. 19 mei hoopt mevr. M.A. Hak- Verhoeven (Burg. Mr. J.N. Scholtenplein 30, 4284EK) 85 jaar te worden en hoopt mevr. J. van Tilborg- van Rijswijk (Koekoek 37) 82 jaar te worden.

Waarmee we hen alle van harte feliciteren.

Bedankt!

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling het heeft ons heel goed gedaan.

De vele kaarten, bloemen en de bezoeken na mijn heupoperatie en voor mijn 84^e verjaardag.

Iedereen heel hartelijk dank.

Jacob en Koosje v Tilborg.

Mededeling van de koster:

De koster wordt waargenomen door Joost van Gammeren, het betreft de zondagen van 18 en 25 mei. Zijn tel: 442606. Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren bij: Kees Ottevanger tel: 441131.

Rommelmarkt

Zaterdag 24 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden op het schoolplein van basisschool de Kandelaar.

Een groot aantal 2e hands, maar zeker nog bruikbare spulletjes zullen worden aangeboden.

U bent van harte welkom vanaf 8.00 tot 14.00 uur.

Houdt u niet zo van struinen langs de kramen en snuffelen tussen de "rommel".

Geen probleem, wij hebben de koffie voor u klaar staan en er is van alles te snoepen en te eten.

Ook de kinderen zullen zich niet vervelen, er zijn verschillende spelletjes met leuke prijsjes !

Wie weet valt u zelf ook nog in de prijzen tijdens de verloting om 11.00 uur waarbij goed gevulde boodschappenmanden te winnen zijn. Dit jaar hebben we ook een groot assortiment lp's.

Kortom, reden genoeg om de rommelmarkt een bezoekje te brengen !

Ouderenreisje 65 +

D.V. 17 juni is er het Ouderenreisje .

Wij hopen deze dag een bezoek te brengen aan het Nationale Vlasserij-Suikermuseum in Klundert. In dit museum wordt de verwerking van vlas en suikerbiet tot linnen en suiker aanschouwelijk uit de doeken gedaan. Wij worden ontvangen met koffie en gebak en tijdens het gebruik hiervan krijgen we een korte uitleg over de geschiedenis van boerderij en museum. Hierna volgt een rondleiding. Ook gebruiken we hier een heerlijke lunch, waarna we weer in de touringcar plaatsnemen en een rondrit maken over de dijken en langs de polders naar het vestingstadje Willemstad. Bij het historische stadhuis stappen we even uit om rond te kijken en wat foto's te maken. Dan rijden we weer verder naar Dinteloord waar de grootste bietsuikerfabriek van Europa staat. Ook de dorpen Fijnaart, Standdaarbuiten en Noordhoek (in de 50-en 60-er jaren het centrum van de vlasteelt) doen we aan. Een gids is in ons midden die alles zal vertellen over de vergane glorie van de vlasteelt en de veranderingen in de suikerproductie. Nadat de gids weer is uitgestapt gaan we op weg naar Oudenbosch waar we een rondleiding krijgen door de Basiliek van Oudenbosch. En dan is het tijd om ons naar het restaurant " Boswachter Liesbosch " te begeven waar we mogen genieten van een heerlijk diner. We hopen rond de klok van 20.00 uur weer thuis te komen. De kosten per persoon bedragen € 50.00.

In week van 2 t/m 6 juni komen we dit bedrag bij u ophalen.

U kunt zich opgeven voor : Rijswijk: Tonny Besselink tel: 441956

Zwaluw Reizen staat voor: in Rijswijk: 9.00 uur bij de Geref.Kerk

U kunt zich opgeven t/m donderdag 22 mei.

Solidariteitskas 2014

Deze week worden de acceptgirokaarten van de Actie Solidariteitskas 2014 bezorgd. Alle leden van 18 jaar en ouder ontvangen er een. Met deze actie wordt geld ingezameld dat gebruikt wordt voor gemeentes die tijdelijk hulp nodig hebben. Onze gemeente heeft bijvoorbeeld bij de verbouwing van de kerk, 15 jaar geleden, geld gehad uit dit fonds. De bijdrage is € 10 waarvan € 5 naar het fonds gaat en € 5 voor onze eigen gemeente is. Van harte bevelen we deze actie bij u aan.

Van de zendingscommissie

Opbrengst zendingsbussen.

Het streefbedrag van € 500.= voor het zendingsechtpaar Kees en Rahel den Toom is bereikt.

Met nog een gift van de Bijbelkring zal de Diaconie € 600.= overmaken voor het zendingswerk wat betreft de Albanezen in Zwitserland. Hartelijk bedankt dat u de zendingsbussen niet zomaar voorbij liep, maar trouw daar een gift in deponeerde. De inhoud van de zendingsbussen zal vanaf heden bestemd zijn voor Iljo de Keijzer die werkt op de Filippijnen.

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.

Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk **vrijdagavond 17.00 uur** ingeleverd te worden.

Bij voorkeur per e-mail of op papier bij: Riekske Kant, riekskekant@gmail.com Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).

Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

Muskathlon 14

Op het moment dat u dit leest ben ik in Uganda en ga ik binnenkort de marathon lopen. De marathon waar heel veel voorbereiding aan vooraf ging in de vorm van trainingen, maar ook het inzamelen van zoveel mogelijk sponsorgeld. Dat laatste is zeker gelukt en daar ben ik heel dankbaar voor. Op dit moment staat mijn teller op € 21.395,33. Dat is een fantastisch hoog bedrag en ik weet dat dit nog hoger zal worden. Ik ben daarom heel dankbaar dat ik dit bij elkaar mocht brengen om de strijd aan te gaan tegen armoede en om kinderen een betere toekomst te geven. Ik had dit mooie bedrag niet bij elkaar kunnen krijgen als ik het alleen had moeten doen. Iedereen heeft daar zijn of haar steentje in bijgedragen. Daarvoor mijn hartelijke dank voor uw inzet. Vanuit verschillende hoeken is het geld gekomen. Via collecten, boekentafel, kaarten verkoop enz. Ook hebben gemeenteleden geld gedoneerd of een sponsorkind genomen. Ieder heeft op zijn of haar eigen manier hieraan deel genomen. Hartelijk dank namens de kinderen van Uganda. Bovenal wil ik God danken voor wat hij mogelijk heeft gemaakt, om dit zo met elkaar te mogen doen.

U kunt nog steeds doneren via de site www.muskathlon.nl/deelnemers/81/simon-van-houwelingen Ook is het nog mogelijk om een kind te sponsoren. Dat kunt u via mij doen, als ik weer terug ben, of via de site van Compassion: www.Compassion.nl

Op 16 mei is de marathon. Dat zal een zware fysieke inspanning worden, waar ik uiteraard hard voor heb getraind. Hoe dat zal gaan is afwachten. Dat hangt veel van de omstandigheden af op dat moment. Deze marathon is niet het belangrijkste van de reis. Wij zullen als groep worden geconfronteerd met armoede, uitzichtloosheid en duisternis. Als u het onlangs het programma van Peter R de Vries vanuit Uganda hebt gezien, weet u waar ik het over heb. Er zijn 1 miljoen toverdokters in Uganda, die vaak kinderen vermoorden om andere mensen "beter" te maken. Hoezo duisternis! Wij mogen als groep hoop brengen bij de bevolking van Uganda. Wij mogen hen gaan vertellen dat er een God is die genadig is en van hen houdt! Wilt u voor ons bidden dat we een goed contact mogen hebben met de mensen daar en dat zij in ons iets van Jezus mogen zien. Dat we hen Hoop mogen brengen. Ik wil u vragen dat vooral op 16 mei te doen, wanneer we onze fysieke inspanning leveren. Dat de Ugandese bevolking op deze dag die Hoop mogen ontvangen en dat de duisternis zal wijken.

Als u mij en de andere muskathleten wilt volgen tijdens ons verblijf daar, dan kan dat via www.muskathlon.nl/landen/uganda

tevens wil ik iedereen bedanken voor de bemoedigende kaarten, gesprekken en gebeden. Dat heeft mij enorm goed gedaan. God zegene u.
hartelijke groet,

Simon van Houwelingen